



## Hoe gaat het nog met onze Chinese medemens?

Hoe gaat het nog met onze Chinese medemens in China? De gedachtegang van Chinezen, dat kan je meten! Dat moet het Chineestalige Magazine *Xinzhoukan* gedacht hebben met haar rubriek *Battles*. Je formuleert een pittige stelling en de Chinese lezer reageert naar hartenlust. Eerst lijken het banale topics. Maar dan leer je aan het aantal reacties hoe gevoelig het onderliggend thema speelt in de huidige Chinese maatschappij.

Hier is een greep uit de vragen die de laatste maanden werd losgelaten op het lezerspubliek van het Magazine:

De koerier brengt je bestellingen best naar een post of tot bij je thuis? Zullen we de turnlessen op school van een klein vak veranderen in een hoofdvak? Kunnen we niet beter de universiteitscampussen gewoon voor iedereen toegankelijk maken? Moeten we een enveloppe met cash geld als geschenk afschaffen?

Allerhande vraagjes recht uit het dagdagelijkse leven van onze Chinese medemens...